

Det går ett tåg...



Det gick ett tåg från Gävle med last av styckegods och trä. Och tåget hade herr Eriksson till lots. Det sjöng i räls och reden på ödslig myr och mo, tills i en solig glänta en stins skrek Ockelbo.

Från Uppsala till Tälje i norra Stockholms län var muntrare terräng än i Gästriklands morän. Där fördes loket fram som på söndagspromenad av samme man, nu stigen i rang någon grad.

Men Saltsjöbanan blev för Karl Johan Eriksson det stora äventyret han särla skildes från. När första loket blåste sin första startsignal, var han den man som styrde dess kurs mot Henriksdal.

Förintelsen kan lura på lokmäns lömska stråt i form utav en klaffbro, som släpper fram en båt. Vid Danviksbron, där vakten en gång gav fel signal, blott slumpen värjde tåget från dykning och final.

Nej, Eriksson var räddarn, om jag ska tala sant, han bromsade heroiskt just vid kanalens kant. Det var i elfte timmens näst yttersta momang, som han sin ånghäst äntligt till stopp och stebring tvang.

Det går ett tåg från Gåtans till Lösningens station med last av synd och dygder och brinnande passion. Ibland är undergången oss alla uppenbar, men föraren på loket han håller bromsen klar.

VIGO.



En veteran

Året innan Järnvägsmannaförbundet bildades i maj 1899 (egentligen föddes förbundet redan ett år tidigare, nämligen 1898 i Hässlingborg) var järnvägmännen vid Stockholm—Saltsjöns järnväg och dåvarande Stockholms järnvägar organiserade. Det är de nuvarande pilotnärvdelningarna 1 och 2, som var förbundets tidiga föregångare och flera av deras styrelseledamöner kom att utgöra den första förbundsstyrelsen för Svenska järnvägsmännaförbundet.

Alla föregångarna sover nu under kyrkogårdens kullen. Men ett par lever kvar från den gamla ettan och tvåan. En av dem är förre lokföraren Karl Johan Eriksson, som sedan 22 år åtenjuter pension och som den 17 juli fyller 85 år. Sedan många år tillbaka är han bosatt i Märtagården i Halsstabammar och har alltså återvänt till sin västmanländska barndomsbygd.

Karl Johan Eriksson är en verklig kärngubbe av gamla stamnen, pig till både kropp och själ och han följer vaket med vad som tilldrar sig i tiden. Född i Närke kom han att tillbringa sin barndom i Västmanland. Intresserad för mekanik gav han sig lokmannens yrke i väld och tjänstgjorde såväl vid Gävle-Dala som vid Norrtälje-Länna. En tid var han också anställd vid ångspårvagnarna i Stockholm men kom 1883 till Saltsjöbadssidan som förare på "grusningen". Da järnvägmännen började intressera sig för den fackliga organisationen, deltog också Eriksson och blev därigenom en av stiftarna av Järnvägsmännaförbundets avdelning nr 1, inom vilken han är hedersledamot.

En yngre generation järnvägmän sör gärna sin honnor för de gamla veteranerna!